

## **Psalm 116 :1,2,3 en 10**

Gedragen

Mannenkoorarr. :Kl. J. Mulder

1. God heb ik lief want die ge-trou-we Heer, hoort mij-ne stem, mijn  
sme-kin-gen, mijn kla-gen, Hij neigt Zijn oor, 'k roept tot Hem al mijn da-gen.

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2. Ik lag gekneld in banden van de dood  
daar d'angst der hel mij alle troost deed missen,  
Ik was benauwd, omringd door droefenissem.  
Maar riep den Heer dus aan in al mijn nood.
  
  3. "Och Heer, och wierd mijn ziel door U gered" ,  
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.  
De Heer is groot , genadig en rechtvaardig,  
en onze God ontfermt zich op 't gebed.

Maestoso

f 10. Ik zal Uw Naam met dank'er-ken- te- nis ver-hef-fen, U al  
mijn ge-lof-ten bren-gen, 'k zal liefd'en Lof voor U ten of-fer men-gen  
in 't hei-lic- dom waar 't volk ver- ga-derd is.