

Mijn Herder is de Heere God

J.S. Irvine

- JdH 884

arr. Marcel van de Ketterij

1. Mijn Her - der is de Hee - re
 3. En ga 'k door 't die - pe doods - ra -
 5. Ge - na - d'en goed - heid vol - gen

God, in Hem is al mijn lust; in
 mijn geen vrees ver - bijs - tert mij: Uw
 mij mijn gan - se le - vens - dag, tot -

groe - ne wei - den voert Hij mij aan
 stok en staf zijn mij tot troost, Gij
 dat ik eens in 's Hee - ren huis voor

wa - te - ren der rust.
 zelf zijt mij na - bij.
 eeu - wig wo - nen mag.

©A0405

4. Voor 't oog van wie mijn hater is
 hebt Gij mijn dis gespreid,
 met olie wordt mijn hoofd gezalfd,
 mijn beker is bereid.